

ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

«Όποιος ζει εν Χριστώ», διακηρύσσει ο Απόστολος Παύλος στη Β΄ προς Κορινθίους Επιστολή του (5, 17), «όποιος είναι αναγεννημένος και ενωμένος με τον Χριστό, είναι μια νέα δημιουργία, ένας νέος άνθρωπος. Η αρχαία κατάσταση της αμαρτίας και της καταδίκης επέρασαν» («ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινὰ τὰ πάντα»), αφού το Πάσχα είναι η εορτή της ολοκληρωτικής και οριστικής επανένωσής μας με τον Τριαδικό Θεό.

Και ακόμη περισσότερο· «Οι διψῶντες, λέγει ο Ησαΐας (55, 1-11), πορεύεσθε ἐφ' ὕδωρ, καὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες ἀγοράσατε, καὶ φάγετε καὶ πίεσθε ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμῆς οἴνου καὶ στέαρ [...]. Ζητήσατε τὸν Κύριον καὶ ἐν τῷ εὐρίσκειν αὐτὸν ἐπικαλέσασθε· ἡνίκα δ' ἂν ἐγγίξῃ ὑμῖν». Με τον τρόπο αυτόν, η Εκκλησία μας διατρανώνει με πολύ απλά λόγια το μυστήριο της σωτηρίας μας. Με την ανάστασή Του, με την νίκη Του ἐπὶ τοῦ θανάτου, ο Χριστός υπερίσχυσε του θανάτου. Αυτοῦ τοῦ θανάτου που ασταμάτητα στροβιλίζεται γύρω μας και που αέναα μας ἐνώνει ἀφενὸς μέσα ἀπὸ την προσωπική μας περιπέτεια - το μίσος, την καταπίεση, τον χωρισμό, την ἀσθένεια, την ἀπώλεια ὅλων των ἀγαπημένων μας προσώπων - και ἀφετέρου μέσα ἀπὸ πανδημίες, λιμούς, πολέμους και ὅλα ὅσα αλλοιώνουν στις ἡμέρες μας το ἀρχέγονο κάλλος του κόσμου που δημιουργήθηκε κατὰ την βούληση του Θεοῦ.

Ἐν τούτοις, δεν είναι δυνατόν να βιώσουμε ἀληθινὰ και αυθεντικὰ το χαρμόσυνο μήνυμα του Πάσχα παρὰ μόνον μέσα ἀπὸ την υπόμνηση ὅτι η ἀνάσταση του Χριστοῦ είναι η πηγή της ολοκληρωτικής και πλήρους ἀνακαίνισης του σύμπαντος κόσμου. «Την θέση του πεπαλαιωμένου και του παρελθόντος, καταλαμβάνει το νέο», διακηρύξαμε ἤδη στην ἀρχὴ αὐτοῦ του μηνύματος. Και ἐπὶ πλέον: «Δεῦτε πόμα πίομεν καινόν...»· «Ἐλάτε να γευθούμε ἕνα νέο ρόφημα. δεν ἀναβλύζει ἀπὸ βράχο, μα πηγάζει ἀπὸ τον τάφο του Χριστοῦ, στον οποίο βρίσκεται η δύναμή μας». Η Ἀνάσταση του Χριστοῦ μάς διαλαλεῖ ὅτι μπορούμε να μεταμορφωθούμε στο βαθμό που συναινούμε να τείνουμε το χέρι μας σε Εκείνον, να Του παραδώσουμε ολόκληρη την ὑπαρξή μας στα χέρια Του, να προσφέρουμε τον εαυτό μας, ὅπως ακριβῶς είναι, σε Αὐτόν, ἔχοντας την ἐπίγνωση ὅτι είναι Αὐτός που ἐκχέει την ζωὴ Του, το Πνεῦμα Του το Ἅγιο ἐντὸς μας.

Ἀκόμη και στις στιγμές του πιο ἀνείπωτου πόνου, ἀκόμη και μέσα στις πιο τραγικὲς καταστάσεις, ὅπως είναι ο ἀδίκος και παράλογος πόλεμος που διεξήγαγε η Ρωσσία ἐναντίον της Ουκρανίας, ομολογούμε ὅτι η νίκη του Χριστοῦ την ἡμέρα της

Ανάστασης είναι η νίκη της ζωής επί του θανάτου, παρόλο που δεν την βιώνουμε πάντοτε ως τέτοια.

Ο Θεός σαρκώνεται, υποφέρει, πεθαίνει, κατέρχεται στον Άδη, προκειμένου να συντρίψει τον θάνατο και τον Άδη και να δωρίσει σε όλους εμάς την αιώνια ζωή. Στο εξής, ας ψάλλουμε, Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια»... Ο θάνατος-Ανάσταση του Χριστού μάς εμφορεί με την δύναμη να ζήσουμε εκ βαθέων και στην ολότητά τους όλα όσα έχουμε προοριστεί να ζήσουμε, σημειώνει ο Γάλλος συγγραφέας André Sève στο βιβλίο του. «Un rendez-vous d'amour» [Μία συνάντηση αγάπης]: εργασία, προσευχή, ιεραποστολή, ανησυχίες, άγχη, ασθένειες, συγκρούσεις, μοναξιά, γηρατιά... , γιατί ο Χριστός μπορεί πλέον να κάνει τα πάντα για εμάς.

Ναι, η Ανάσταση του Χριστού μάς αγκαλιάζει όλους ανεξαιρέτως. Μέσα από το μυστήριο του Βαπτίσματός μας, καταδυόμαστε στην δυναμική πορεία της Αναστάσεως. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο οποίο μετέχουμε σήμερα, συνιστά για όλους εμάς το ίδιο το Σώμα της Ζωής, όπως αρέσκει να μας υπενθυμίζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας.

Ο θάνατος, για όλους εμάς που είμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού, είναι σίγουρα νικημένος. η αγωνία στα κατάβαθα του εαυτού μας μετατρέπεται πλέον σε αυτοπεποίθηση, αφού η νίκη επί του θανάτου είναι η νίκη ενάντια σε κάθε είδους χωρισμού και διαίρεσης, νίκη ενάντια σε όλους τους χωρισμούς και τις διαιρέσεις.

Όπως οι άγιες γυναίκες ενεργούσαν ιστάμενες μπροστά στο άδειο μνήμα, ας μη φοβόμαστε πια να αναγγείλουμε το χαρμόσυνο μήνυμα του Πάσχα και της Ανάστασης, και να το διασκορπίσουμε παντού, παλεύοντας κάθε μέρα με υπομονή ενάντια σε κάθε μορφή θανάτου, τόσο του εαυτού μας όσο και της κοινωνίας. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη εμπιστοσύνη, λίγη αγάπη. Αρκεί επίσης η προσωπική μας προσευχή να είναι μια προσευχή ταπεινοφροσύνης και καταλλαγής-συγχώρεσης, που θα επιτρέψει στις ενέργειες της Ανάστασης να ανθίσουν μέσα στον κόσμο.

Σας δίνω την ευλογία μου εντός της πασχάλιας χαρμόσυνης είδησης και της πασχάλιας χαράς!

Πάσχα του σωτηρίου έτους 2022.

† ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας
Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου