

Μηνυμα Πάσχα 2013

*«Θανάτου, εορτάζομεν νέκρωσιν,  
Αδου την καθαίρεσιν, άλλης βιοτής,  
της αιωνίου απαρχήν, και σκιρτώντες  
υμνούμεν τον αίτιον, τον μόνον ευλογητόν  
των Πατέρων Θεόν και υπερένδοξον»  
(Κανόνας του Ορθρου του Πάσχα).*

Αδελφοί και Αδελφές μου,

Χριστός Ανέστη !...

Ας λάμπουμε από χαρά. Σήμερα γιορτάζουμε το Πάσχα, την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού !

Ανέστη Χριστός ! Αυτός που τον φανταζόμαστε μακριά μας και που παρεδόθη για την σωτηρία όλων μας, Αυτός που είναι η τέλεια θυσία, μας σύρει από τα βάθη του θανάτου μας και μας φέρει κοντά Του, μας προσφέρει την ζωή Του για να ζήσουμε, αποκαλύπτοντας έτσι ότι η ζωή μας κάθε στιγμή δεν έχει νόημα αν δεν οδηγείται και εμπνέεται από την δική Του ζωή και από την αγάπη Του. *« Ως όντως ιερά και πανέορτος, αύτη η σωτήριος νυξ και φωταυγής, της λαμπροφόρου ημέρας, της Εγέρσεως ούσα προάγγελος, εν η το άχρονον φως, εκ τάφου σωματικώς, πάσιν επέλαμψεν »* (Κανόνας του Ορθρου του Πάσχα).

Ανέστη Χριστός ! Ας προσφέρουμε στον Κύριο τους ύμνους μας, ας ομολογήσουμε με πίστη ότι *« όντως ηγέρθη ο Κύριος και ώφθη Σίμωνι»* (Λουκάς 24,34) , ας υποδεχθούμε με όλη μας την ύπαρξη τον χαιρετισμό της Αναστάσεως *« ειρήνη υμίν »* (Ιωάννης 20,21), και ας απολαύσουμε την ίδια Αγία χαρά που, κατά το Ευαγγέλιο, γέμισε χαρά τους μαθητές (Ιωάννης 20,20). Όπως οι Άγιοι Απόστολοι έτσι και εμείς διακηρύσσουμε ότι το μνήμα είναι κενό και βλέπουμε *“ Χριστόν δικαιοσύνης ήλιον, πάσιν ζωήν ανατέλλοντα»* (Κανόνας Ορθρου του Πάσχα).

Ανέστη Χριστός ! Η Ανάστασή Του ας μας οδηγεί να θέσουμε στην θέση της εμπάθειας την επικοινωνία με ανθρώπινη γλυκύτητα, στην θέση της εχθρότητας ας βάλουμε την αμοιβαία συγγνώμη, στην θέση της υπερηφάνειας, το αδελφικό αγκάλιασμα με το οποίο ονοματίζουμε ως αδελφούς ακόμα και τους εχθρούς μας, στην θέση της κολάσεως, την

γεύση της Βασιλείας του Θεού, στην θέση του θανάτου και κάθε θανάτου, την ανάσταση και την ζωή.

*"Αυτή η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος αγαλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή»* (στιχηρά του Πάσχα). Με αυτή την βεβαιότητα μέσα στην ψυχή μας που είναι γεμάτη ελπίδα, ας προσδεθούμε στην χαρά της Αναστάσεως και να την κρατήσουμε σε όλη μας την ζωή ως τον μοναδικό θησαυρό του μοναδικού Αναγκαίου, που είναι ο Χριστός. Βέβαια, πολλά γεγονότα που συμβαίνουν στους χρόνους μας, προσπαθούν να μας αναστατώσουν και αναζητούν τρόπους να αποσταθεροποιήσουν την πίστη μας. Αλλά αυτά είναι περαστικές καταιγίδες, θύελλες που πάνε και έρχονται και τελικά σβήνουν και χάνονται και μένει μόνον ο Κύριος Ιησούς εις τους αιώνας (προς Εβραίους 13,8). Το ίδιο ισχύει επίσης για όλες τις θεωρίες και ιδεολογίες που για μια εποχή παλεύουν στον κόσμο σαν τις μεγάλες παλίρροιες πριν να βυθιστούν στην ανυπαρξία τους. Μόνον το Ευαγγέλιο, ο λόγος του Θεού, μένει αναλλοίωτο και αμετάβλητο. Να μην δηλώνουμε ότι είμαστε χριστιανοί μόνο αυτή την αναστάσιμη ημέρα. Παρά τις βαριές δοκιμασίες που υφίστανται, στις μέρες μας και σε πολλές χώρες, οι αδελφοί μας χριστιανοί, ας είμαστε κάθε στιγμή, οι αγγελιοφόροι της μεγάλης αλήθειας Εκείνου που, υποφέροντας για εμάς πάνω στον σταυρό, μας έσωσε και μας προσέφερε την ανάσταση, νικώντας τον θάνατο με τον θάνατόν Του. Με αυτήν την πίστη γνήσια, με την ελπίδα ακέραια και με την αγάπη απέραντη, μένουμε αγγελιαφόροι της Αναστάσεως.

Αδελφοί και αδελφές μου, ας μην αμφιβάλλουμε ποτέ, ο Χριστός αληθώς Ανέστη !

Εις Αυτόν πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων.

Πάσχα του Σωτηρίου Έτους 2013

+ο Ταλλίνης και Πάσης Εσθονίας ΣΤΕΦΑΝΟΣ